

Vesperliturgie

zondag 6 oktober 2024



NICOLAÏKERK

ONDER EEN OPEN HEMEL

Voorganger

ds. Kees Bouman

Organist

Berry van Berkum

M.m.v.

Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg



Stilte

Inleidende muziek (cantorij)

O God my King
John Amner (1579-1641)

O God my King, I will magnify thee and praise thy Name for ever and ever. Great is the Lord and marvelous worthy to be praised; there is no end of his greatness. The Lord is gracious and merciful, long-suffering and of great goodness. My mouth shall speak the praises of the Lord, and let all flesh give thanks unto his holy Name for ever and ever. Amen. (Psalm 145: 1,3,8,21)

O mijn God, Gij Koning! Ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Genadig en barmhartig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Vertaling: Statenvertaling

Aansteken kaars

Openingsvers en lofprijzing

Onze hulp is in de naam van de Heer • **LB 194**

(allen gaan staan)

Hymne

Gezegend die de wereld schiept • **LB 984**
1 en 2 allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen

(allen gaan zitten)



De Psalm Psalm 138
Vertaling: NBV • Chant: Christaan Winter

(cantorij) Van David.
Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.
Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
'Groot is de majesteit van de HEER.
De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.'
Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Korte inleiding op de lezing

Lezing Efeziërs 4: 17-32

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.



Het nieuwe leven

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Moment van bezinning

Canticum Magnificat in d
Herbert Howells (1892-1983)

My soul doth magnify the Lord,
And my spirit rejoiceth in God my Saviour.
For He hath regarded the lowliness of His handmaiden.
For behold,
from henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty hath magnified me,
And holy is His Name.
And His mercy is on them that fear Him,
Throughout all generations.
He hath shewed strength with His arm,
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat,
And hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things,
And the rich He hath sent empty away.
He remembering His mercy hath holpen His servant Israel,
As he promised to our forefathers,
Abraham and his seed, for ever.

(doxologie)
Glory be to the Father,
And to the Son,
And to the Holy Ghost;
As it was in the beginning,
Is now, and ever shall be,
World without end. Amen



*Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaar.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël,
zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.*

*Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.*

Vertaling: Lucas 1: 46-56

Gebeden

Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de voorganger uitgesproken 'daarom bidden wij':

CANTORIJ
Heer, ont - ferm U,

ALLEN
Chris-tus ont-ferm U, Heer, ont-ferm U.

Avondgebed



Stil gebed

Gezongen 'Onze Vader' • LB 369b

(*allen gaan staan*)

Avondlied Vriendelijk licht • LB 254 *Zetting: Jeroen 't Hart*

1 en 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen

Zegening

V. Laten wij gaan in vrede:

Cantor
De Heer schen - ke ons zijn ze - gen,

Cantorij
Hij be - wa - re ons voor onheil

en ge - lei - de ons tot eeu-wig leven. Amen. **ALLEN**

Cantorij **ALLEN**
Lo - ven wij de Heer. Wij dan - ken God!

Uitleidende muziek

Improvvisatie



Collectedoel

Muziekfonds Nicolaïkerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de muziek in de Nicolaïkerk te laten klinken, ook in de toekomst, door een gift over te maken naar het Muziekfonds van de Nicolaïkerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. Nicolaïkerk o.v.v. Muziekfonds. Dank u wel voor uw bijdrage!

De gaven worden ingezameld aan het eind van de dienst in de mandjes bij de uitgang. Doneer bij voorkeur digitaal:



- scan de QR-code met uw telefoon (om te betalen dubbelklik op 'Donkey Mobile')
- of doneer via de [Nicolaïkerk-app](#), icoontje 'geven'.



Agenda vespers Nicolaïkerk

- **Zondag 3 november (Allerzielen), 17.00 uur • koorvesper**
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg
Muziek: Musikalische Exequien (Heinrich Schütz)