

Vesperliturgie

zondag 4 mei 2025



NICOLAÏKERK

ONDER EEN OPEN HEMEL

Voorganger

ds. Aline Barnhoorn

Organist

Berry van Berkum

M.m.v.

Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg



Stilte

Inleidende muziek (cantorij en orgel)

Vriendelijk licht • LB 238

Refrein Vriendelijk licht van de heilige glorie
van de onsterfelijke Vader,
van de hemelse, de heilige, de zalige Jezus Christus.

1. De zon gaat dalen en wij zien het avondlicht;
wij zingen Vader, Zoon en Geest het heilig loflied toe:
eer zij God!

Refrein

2. Te allen tijde prijzen wij met heilige stem
U, Zoon van God, die alles 't leven geeft en zingen doet:
lof en dank!

Refrein

Aansteken kaars

Openingsvers en lofprijzing

Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194

(allen gaan staan)

Hymne Nooit lichter ving de lente aan • LB 709
1 en 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen

(allen zitten terwijl het koor de psalm zingt)



De Psalm Psalm 121
Muziek: Toon Hagen

1e eerste keer cantorij, 2e keer allen

Refrein

De Heer is het die u be - hoedt,
Hij staat als een wacht aan uw zij - de.

(cantorij) Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen,
vanwaar kan ik hulp verwachten?
Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt.
Hij slaapt niet, die waakt over u.
Hij sluimert niet en Hij slaapt niet die over Israël waakt.

Refrein (allen)

(cantorij) Bij dag zal de zon u niet deren,
bij nacht doet de maan u geen kwaad:
de Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand.
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan
op deze dag en alle tijd.

Refrein (allen)

Korte inleiding op de lezing

Lezing 1 Petrus 4: 1-2 en 6 -11

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde. Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.



Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al ondergaan ze zoals alle mensen het oordeel over hun aardse bestaan, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Cantorij Geef vrede Heer, geef vrede
Bert Matter (1937)

Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld kent slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de rijkste wint altijd.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluisterd elke waarde, o red ons, red ons. Heer.

Gedicht Vul de stilte met de doden
Sytze de Vries, geschreven voor de dodenherdenking

Vul de stilte met de doden
die gevallen zijn als zaad,
uitgezaaid en graan geworden
dat ons voedt en leven laat.

Vul de stilte met hun namen,
noem ze, ken ze, telkens weer,
laat ze leven,
ook al zijn hun graven al bemost, verweerd.

Vul de stilte met gedenken,
laat de daden van weleer
ook vandaag als wimpels wuiven:
vrijheid moet steeds weer geleerd!

Vul de stilte met het weten
hoe de vrijheid blijft bewaard,
hoe wij samen kunnen leven veilig,
zonder angst en haat.



Vul de stilte met dit weten,
dit gedenken naam voor naam;
als de doden niet meer heten
zijn wij niet hun erfgenaam.

Moment van bezinning

(*allen gaan staan*)

Canticum Danklied van Maria
Muziek: Benedictijner cisterciënzer monniken en monialen

Refrein (1e keer cantorij, 2e keer allen)

Ik zing _____ van gan - ser har - te voor de Heer,
ben op - ge - to - gen om mijn God__ en red - der.

(cantorij) Ik zing van ganser harte voor de Heer,
ben opgetogen om mijn God en Redder.
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.

Refrein (allen)

(cantorij) Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.
En alle eeuwen stemmen met mij in,
de Heer is machtig en zijn naam is heilig.

Refrein (allen)

(cantorij) Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.

Refrein (allen)



(cantorij) Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Wie honger hebben geeft Hij overvloed
de rijken stuurt Hij heen met lege handen.

Refrein (allen)

Ik zing van gan-ser har-te voor de Heer,
ben op-ge-to-gen om mijn God en red-der.

(cantorij) Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven,
altijd bezorgd om Israel zijn dienstknecht.
Zo had Hij het beloofd aan onze Vadersen,
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.

Refrein (allen)

(cantorij) Glorie aan de Vader almachtig,
aan zijn Zoon Jezus Christus, de Heer,
aan de Geest, die ons bijstaat en helpt,
in de eeuwen der eeuwen. Amen

Refrein (allen)

Gebeden

Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de
voorganger uitgesproken 'daarom bidden wij':

CANTORIJ
Heer, ont-ferm U,

ALLEN
Chris-tus ont-ferm U, Heer, ont-ferm U.



Avondgebed Dietrich Bonhoeffer

(cantorij) Heer, mijn god, ik dank U
dat deze dag voorbij is.
Ik dank U dat U mijn ziel en lichaam rusten laat,
uw hand heeft mij beschermd en bewaard.
Vergeef mij mijn klein geloof
en alle onrecht deze dag bedreven.
Help mij allen te vergeven
die mij onrecht deden.
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis.
In uw handen leg ik allen die ik liefheb,
dit huis, mijn lichaam en ziel.
God, uw heilige naam zij geprezen. Amen.

Stil gebed

Gezongen 'Onze Vader' • LB 369e

(allen gaan staan)

Avondlied Geef aan de wereld vrede, Heer • LB 1012 Zetting vers 2 en 4: Ko Zwanenburg

1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen

Zegening

V. Laten wij gaan in vrede:

Cantor
De Heer schen - ke ons zijn ze - gen,
Cantorij
Hij be - wa - re ons voor onheil
en ge - lei - de ons tot eeu-wig leven. Amen.
Cantorij
Lo - ven wij de Heer. Wij dan - ken God!



Uitleidende muziek Improvisatie



Collectedoel

Muziekkfonds Nicolaïkerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de muziek in de Nicolaïkerk te laten klinken, ook in de toekomst, door een gift over te maken naar het Muziekkfonds van de Nicolaïkerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. Nicolaïkerk o.v.v. Muziekkfonds. Dank u wel voor uw bijdrage!

De gaven worden ingezameld aan het eind van de dienst in de mandjes bij de uitgang. Doneer bij voorkeur digitaal:



- scan de QR-code met uw telefoon (om te betalen dubbelklik op 'Donkey Mobile')
- of doneer via de [Nicolaïkerk-app](#), icoontje 'geven'.



Agenda vespers Nicolaïkerk

- **Zondag 1 juni, 17.00 uur**
Voorganger: ds. Kees Bouman
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg

Iedere zondag kunt u in een van de kerken in de Utrechtse binnenstad een vesper of choral evensong bezoeken. Kijk voor de agenda op www.utrechtsevespers.nl