

Spoor van Licht, Advent 2022 Nicolaikerk

Week : 21 november-27 november (1^e zondag van de Advent)
Thema : Een spoor van licht – Voormoeders van Jezus
Lezing : 2 Samuël 11:14-27; Mattheus 1:1-17

Schets van het verhaal

Het evangelie van Matteüs begint met een overzicht van de afstamming van Jezus.

Het Griekse woord dat daarvoor gebruikt wordt, is genesis: het gaat over de wording, het ontstaan van Jezus. Door te vertellen waar Jezus vandaan komt, wil de schrijver iets vertellen over wie Jezus is. Opvallend in die afstamming is dat er vijf vrouwen genoemd worden: naast Maria vier vrouwen uit het Oude Testament. Die vrouwen staan centraal in de adventstijd van dit jaar. Het rooster reikt lezingen aan die beginnen bij de laatste vrouw in de rij, daarna de één-nalaatste en zo steeds verder terug.

Het overzicht van de afstamming begint bij Abraham en eindigt bij Jozef, de man van Maria, bij wie Jezus verwekt werd. Bij de meeste generaties worden alleen de namen van de mannen gegeven. Maar in vers 6 lezen we: 'David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.' Uit het boek 2 Samuël weten we hoe die vrouw heette: Batseba. Het is opvallend dat Matteüs haar naam niet noemt. Daardoor komt extra nadruk te liggen op het feit dat ze eerst niet de vrouw van David was, maar van Uria.

In het verhaal van David, Batseba en Uria worden de gebeurtenissen vooral bepaald door de keuzes van koning David, en in zekere zin ook door Uria die weigert naar huis te gaan. Batseba is onmisbaar in het verhaal, maar lijkt ook weinig aan het verhaal te kunnen veranderen: het gaat vooral over wat haar overkómt.

Dat is anders in een ander, minder bekend verhaal over Batseba dat in 1 Koningen 1 verteld wordt. Zij zorgt ervoor dat Salomo op de troon komt. Later zal Salomo het toonbeeld worden van wijsheid en geloof. Hij zal de tempel bouwen en een icoon worden in Israëls geloofsgeschiedenis. Zonder Batseba had deze legendarische koning nooit op de troon gezeten!

Matteüs legt in zijn evangelie niet uit waarom hij de vrouw van Uria en de andere vrouwen noemt in zijn geslachtsregister. Met het noemen van deze vrouw brengt hij in ieder geval het verhaal van het koningschap ter sprake –een koningschap dat op een onverwachte manier tot stand komt en waarbij een vrouw een belangrijke rol speelt. (© KindopZondag)

Vragen:

1. Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet?
 2. Batseba krijgt te maken met misbruik, moord en leed. Maar haar leven krijgt een wending. Zoals in het loflied van Hanna en Maria: 'De kleinen worden verhoogd'. Zien we dat vandaag de dag ook gebeuren?
 3. Welke vrouw speelt of speelde een belangrijke rol voor jou? En hoe dan?
 4. Marc Chagall (1887-1985) maakt bijgaand schilderij van David en Batseba. Wat zie je hierin? Wat zou Chagall hebben willen uitdrukken?
-

Adventsproject diaconie

De komende weken sluiten we aan bij het project van Kerk in Actie: Jongeren in Israël en de Palestijnse gebieden

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zichzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Om te doen

Ga bij de koffie in de kerk eens het gesprek aan met iemand die je niet (goed) kent. Over wat Advent voor je betekent of een van de vragen van vandaag.

Gebed

Heer onze God
Dank dat uw Zoon naar deze aarde kwam
In een familiegeschiedenis van gewone mensen.
Van gebroken mensen.
Van vrouwen zonder naam.
Heer, wees aanwezig bij hen
Die denken dat ze niet van waarde zijn.
Geef hen betekenis in U.
Mogen ook wij voor hen tot een extra zegen zijn
In deze komende tijd.
Om Jezus wil. Amen.

(© Adventskalender PKN)

Voor de agenda:

- 24 november 14:30-16:30 uur Nicolaïkerk. Adventsliederen zingen.
- 27 november 12:30-14:00 uur Tuinzaal: Film: Adam, waar ben je. Toegang € 10=
Huis voor de Ziel, in samenwerking met de Stedelijke Raad van Kerken..
<https://www.huisvoordezielutrecht.nl/programma/>
- 6 december 17:30-20:30 uur: maaltijd in de kerk. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Opgeven via dinernicolaikerkerk2022@gmail.com, uiterlijk 1 december