

Adventsproject 2021 Nicolaikerk

Week : 22-28 november (1^e zondag van Advent)
Thema : Geef licht door
Weekthema : Verwachting
Lezing : Lucas 4:16-22

Advent in de liturgie:

Je hebt een kaartje gekocht voor een balletvoorstelling, en je zit in de zaal. Dan gaat het licht uit. Het wordt stil. Het gordijn is nog dicht.... Je weet niet wat je straks zult zien, al weet je wel dat het geen film is of een strijkkwartet. Je kocht immers zelf een kaartje....

Maar wat er staat te gebeuren weet je nog niet..... je houdt de adem in.... Tot het gordijn in beweging komt.... Dát is verwachting.

De eerste advent is precies dít verwachtingsvolle moment.

De eerste kaars wordt aangestoken. Er breekt een nieuw jaar aan in de kerk.

Advent in de tekst:

Jezus is in de synagoge van zijn vaderstad en opent de boekrol van Jesaja. Hij leest, rolt de boekrol op, geeft hem terug en gaat weer zitten.

De ogen van alle aanwezigen zijn op hem gericht.

Wat zal er nu gaan gebeuren?

De woorden van Jesaja komen tot leven. Jezus verstaat ze als zijn roeping. Hij is méér dan de zoon van Jozef, een bekende uit het dorp.

En de mensen verwonderen zich....

Ds Aline Barnhoorn

Gespreksvragen

Advent in je leven?

- Is er in jouw leven ooit een moment geweest van intense verwachting?
- 'Ga hem zoeken, maar dan moet je wel zijn waar je hem niet verwacht' staat in het inleidend stuk van Arthur Hegger. Heb je dat wel eens ervaren?

Advent in je geloof?

- Wat verwacht je als je op het Licht wacht?
- En hoe geef je dat Licht door?

-

De weekchallenge....

Sta samen stil bij wat je favoriete licht is in je omgeving. Benoem het naar elkaar in de fysieke omgeving zodat anderen van de groep er een wandelingetje naar kunnen maken.

Diversen

- Zaterdag 27 november 18:30 uur Oecumenische viering bij het begin van Advent. Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2.
- Zondag 28 november 10:00 uur Festival of Lessons and Carols. Nicolaikerk
- De kinderen maken zondag 28 november Adventskransen.

