

Vesperliturgie

zondag 3 oktober 2021



NICOLAÏKERK

ONDER EEN OPEN HEMEL

Voorganger

Wim Reedijk

Organist

Berry van Berkum

M.m.v.

Vespercantorij Nicolaïkerk

o.l.v. Ko Zwanenburg



Stilte

Inleidende muziek

Almighty God, we beseech thee
Thomas Heardson (1600)

Almighty God, we beseech thee,
give ear unto our prayers,
and by thy gracious visitation
lighten the darkness of our hearts,
by our Lord Jesus Christ.
Amen.

Aansteken kaars

Openingsvers en lofprijzing

Onze hulp is in de naam van de Heer • **NLB 194**

Hymne Een mens te zijn op aarde • **NLB 538**
Verzen 1 en 2

De Psalm Psalm 77
Vertaling: NBV • Chant: John Stainer (1840-1901)

Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun.
Van Asaf, een psalm.

(cantorij) Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,
luid roep ik God – dat hij mij hoort.

Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.



Ik denk aan God en moet zuchten,
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela

U laat me mijn ogen niet sluiten,
van onrust vind ik geen woorden,
ik zie terug op voorbije tijden,
op de dagen en jaren van vroeger,
bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

Zou de Heer voor eeuwig verstoten,
zou hij niet langer liefhebben?
Is zijn trouw voorgoed verdwenen,
zijn woord voor eens en altijd verstomd?

Vergeet God genadig te zijn,
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela

En ik zeg: 'Ik weet wat mij kwelt,
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.'
Ik denk terug aan de daden van de HEER –
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
overweeg elk van uw werken
en houd in gedachten uw grote daden.

Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?
U bent de God die wonderen doet,
u hebt de volken uw macht getoond,
uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. sela

Toen het water u zag, o God,
toen het water u zag, begon het te beven,
een huivering trok door de oceanen.
De wolken stortten water,
de hemel dreunde luid,
uw pijlen flitsten heen en weer,
uw donder rolde dreunend rond,



bliksems verlichtten de wereld,
de aarde trilde en schokte.
Door de zee liep uw weg,
door de wijde wateren uw pad,
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.
U leidde uw volk als een kudde
door de hand van Mozes en Aäron.

Korte inleiding op de lezing

Lezing Ezechiël 18: 21-32 (vert. NBV)

Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht doet en alle wandaden begaat van een slecht mens – moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet langer tellen; omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven.

Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardige wegen? Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn jullie het niet die onrechtvaardig zijn?

Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!



Moment van bezinning

Canticum

Magnificat in C

Charles Villiers Stanford (1852-1924)

My soul doth magnify the Lord,
And my spirit rejoiceth in God my Saviour.
For He hath regarded the lowliness of His handmaiden.
For behold,
from henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty hath magnified me,
And holy is His Name.
And His mercy is on them that fear Him,
Throughout all generations.
He hath shewed strength with His arm,
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat,
And hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things,
And the rich He hath sent empty away.
He remembering His mercy hath holpen His servant Israel,
As he promised to our forefathers,
Abraham and his seed, for ever.

(doxologie)

Glory be to the Father,
And to the Son,
And to the Holy Ghost;
As it was in the beginning,
Is now, and ever shall be,
World without end. Amen

*Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,*



*maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.*

*Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.*

Vertaling (Lucas 1: 46-56)

Gebeden

Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de voorganger uitgesproken 'daarom bidden wij':

CANTORIJ

Heer, ont - ferm U,

Chris-tus ont-ferm U, Heer, ont-ferm U.

Avondgebed

Stil gebed

Gezongen 'Onze Vader' • NLB 369b

Avondlied Mijn leven is een splinter aan de tijd • NLB 847



Zegening

V. Laten wij gaan in vrede:

Cantor
De Heer schen - ke ons zijn ze - gen,
Cantorij
Hij be - wa - re ons voor onheil
en ge - lei - de ons tot eeu-wig leven. Amen.
Cantorij
Lo - ven wij de Heer. Wij dan - ken God!

Uitleidende muziek

Improvisatie



Collectedoel

Wijkdiaconie: voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering.

Digitaal kunnen giften overgemaakt worden via het [giftenformulier](#) of via het formulier op de '[doneerpagina](#)' op de website van de Nicolaïkerk of via de Nicolaïkerk-app, icoontje 'geven'. Meer informatie over de app vindt u op onze [website](#).



U kunt de kerkmuziek ondersteunen door een gift over te maken naar het Muziekkfonds van de Nicolaïkerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. Nicolaïkerk o.v.v. Muziekkfonds of door de QR-code te scannen met de QR-reader, de Tikkie-app of de camera. Dank u wel voor uw bijdrage!



Agenda vespers Nicolaïkerk

- **Zondag 17 oktober, 17.00 uur**
Voorganger: Hendrie van Maanen
Cantor-organist: Ko Zwanenburg
M.m.v. enkele zangers van de Vespercantorij Nicolaïkerk

- **Zondag 31 oktober, 17.00 uur • cantatevesper**
Voorganger: ds. Idelette Otten
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. Cappella di San Nicolaï en de Vespercantorij Nicolaïkerk
o.l.v. Ko Zwanenburg
Solisten: Paulien van der Werff (sopraan), Anne-Marieke Evers (alt),
Sebastian Brouwer (tenor), Mitchell Sandler (bas)
Muziek: Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80) van J.S. Bach