

Het spoor gaat door, naar Pinksteren 2021 Nicolaikerk

Week : 12-18 april (3^e zondag van Pasen)
Thema : Een spoor van licht
Weekthema : Het evangelie gaat de wereld in
Lezing : Johannes 21, 15-24 (Petrus gerehabiliteerd en de bijzondere leerling)

Schets van het verhaal

In het grote verhaal van Johannes worden nu (Johannes 21, 15-24) de eerste stappen naar 'buiten' gezet. Aangrijpend hoe Petrus wordt gerehabiliteerd, als hij tot drie maal toe heeft bevestigd dat hij Jezus lief heeft. Ook wordt al aangekondigd hoe hij God verheerlijken zal, en wel door in de voetsporen te treden van zijn gekruisigde en opgestane vriend en meester. De leerlingen maken zich klaar om er op uit te trekken. De boodschap van de opstanding zal immers mensen in beweging brengen en heel de wereld doorgaan. De voorlieden in de leerlingenkring ontwikkelen zich tot echte voorgangers van de kudde. Dat geldt voor Petrus (en de anderen) maar evenzeer voor de mysterieuze leerling van wie Jezus hield, en die nog een tijd van leven voor zich heeft in de dienst van de Heer. Het verhaal heeft een open einde. Het verhaal is verteld, maar nu gaat het om de doorbraak van het evangelie in de wereld.

Dirk Neven

Aanzetten voor de gesprekken

1. Petrus wordt door Jezus opnieuw in dienst genomen, en met zijn driemaal uitgesproken belijdenis volledig gerehabiliteerd. Hij moet Jezus' lammeren/schapen weiden. De liefde voor Jezus uit zich in dienstbaarheid voor concrete anderen in de wereld. Bespreek met elkaar wat dit voor u betekent (en *niet* betekent).
 2. In het verhaal wordt Petrus' kruisiging door Jezus 'verheerlijking' genoemd. Waarom zou dat zijn? Welk verband is er met de verheerlijking van Jezus?
 3. Giotto di Bondone heeft het tafereel van Petrus' kruisiging fel realistisch in beeld gebracht (circa 1330, Pinacotheca Vaticana) Heel opvallend is dat hij met zijn hoofd naar beneden wordt gekruisigd. Waarom zou dat zijn? Welke overeenkomsten ziet u met de bekende schilderijen van de kruisiging van Christus?
-

Gebed voor de 3e zondag van Pasen

Heer onze God,
heel de aarde komt in het zicht
als uw woord onder mensen klinkt.

Laat ons toch ingaan op dat woord,
en in deze wereld staan
met geloof in Christus
en met een open blik
voor wat wij voor anderen kunnen zijn,
in zijn geest.
Amen