

Het spoor gaat door, naar Pinksteren 2021 Nicolaikerk

Week : 26 april-2 mei (5^e zondag van Pasen)
Thema : Een spoor van licht
Weekthema : De ware wijnstok
Lezing : Johannes 15, 1-8

Schets van het verhaal

Zondag 2 mei is het de 5^e zondag van Pasen. We vieren nog steeds de bevrijding, maar de vraag wordt urgent: hoe gaan Gods daden leven in onze daden?

Vorige keer stond een van de zeven “Ik ben”-woorden uit het evangelie volgens Johannes centraal: “Ik ben de goede herder”. Ook dit keer een “Ik ben”-woord: “Ik ben de ware wijnstok”.

Wat de Heer in dit Bijbelgedeelte allemaal zegt, wordt gekleurd door zijn naderende afscheid.

Het gaat hier om de blijvende verbondenheid tussen Hem en zijn leerlingen, en de opdracht wat die relatie inhoudt.

Jezus karakteriseert zichzelf als de ware wijnstok, terwijl God de wijnbouwer is en de volgelingen van Jezus de ranken aan de stok. De verbondenheid met de Heer is de levensstreng. Waar dat niet voorop staat bij het vrucht dragen, sterven de ranken (de geloofsgemeenschap) af. Het volhouden steunt op de Geest, die ons steeds opnieuw met neus en oren drukt op de woorden en daden van de Heer. “dichter bij Jezus blijven” een aanbevolen, goed en bruikbaar kompas, dat ons een duidelijke richting aangeeft.

Jezus spreekt zijn woord tot de discipelen. In het woord “discipel” zit de “discipline” van het volgen van Jezus zijn. Het doen brengt mensen meer in beweging dan de leer!

Hans Koops

Aanzetten voor de gesprekken

1. Wat kunnen we van de omgang van Jezus met zijn discipelen leren voor ons gemeentezijn?
 2. Wat spreekt je aan in het beeld van de ware wijnstok?
Vergelijk dat een met de andere “Ik ben” woorden van Jezus?
 3. Hoe kunnen we bevorderen dat de ranken verbonden blijven met de wijnstok?
-

Gebed

Eeuwige,
U bent de landman, uw Zoon de wijnstok, wij de ranken.
Wij danken U voor wat kostbaar is,
de gave van vriendschap,
van goedheid, die gevonden wordt,
ook in de wereld om ons heen.
Wij bidden om blijvende verbondenheid met U en elkaar,

voor onszelf maar ook voor onze gemeente.
Dat zij vrucht mag dragen,
vruchten die groeien aan de Geest:
liefde en vreugde,
vrede en geduld,
en zo uw Naam hoog houdt
in de wereld van vandaag.