

## Het spoor gaat door, naar Pinksteren 2021 Nicolaikerk

Week : 17-23 mei (Pinksteren)  
Thema : Een spoor van licht  
Weekthema : Leven met verschil  
Lezing : Genesis 11: 1-9, Handelingen 2:1-13 en Johannes 14: 8-31

### Schets van de verhalen

---

Een rijk ensemble aan verhalen deze week, met het Pinksterfeest in aantocht!

Enkele jaren geleden hadden we in onze gemeente een leeskring rondom het boeiende boek van rabbijn Jonathan Sacks, *The dignity of difference* (een beetje saai vertaald als 'Leven met verschil'). Hierin geeft hij een verrassende interpretatie van het Babel-verhaal in Genesis 11. Mensen sluiten zich in de vlakte van Babel aaneen, en bouwen samen als uitdrukking van hun eenheid een grote toren, die tot in de hemel reikt. Niks mis mee, toch?

Toch doet de Eeuwige een grote spraakverwarring ontstaan. Mensen begrijpen elkaar niet meer, het hele project stort als een kaartenhuis in elkaar.

Volgens Sacks is deze spraakverwarring een 'blessing in disguise': ze doorkruist de al te grote aspiraties van mensen, maar zegent de aarde met diversiteit en diepgang. Radicaal verschillend- (mogen) zijn als motor voor cultuur, als uitdaging tot werkelijke uitwisseling.

De spraakverwarring van dit oerverhaal in Genesis wordt in het Pinksterverhaal van Handelingen 2 opgeheven, al was het maar voor één moment. Ook hier komen mensen samen in een grote eenheids-ervaring en worden ze vervolgens verspreid. Net als in Genesis is het ook hier niet de bedoeling dat mensen op een hoop blijven klitten. Alle uithoeken van de aarde mogen worden vervuld met mensen en hun getuigenissen, omdat de Eeuwige overal op elke plek aanwezig is, hoe verborgen ook voor onze ogen.

Toch gaat het ook hier niet zonder slag of stoot: na die ene dag van grote eenheid op de Pinksterdag is het al snel weer hommeles: zo kunnen (bijvoorbeeld) Petrus en Paulus niet op één plek werken, en gaan Paulus en Barnabas elk huns weegs. Zo wordt aan al te dwingende eenheid ingeboet, maar ook terrein gewonnen: het Evangelie wordt de gehele wereld ingeslingerd.

Mensen – en de Evangelisten gaan ons hierin voor – moeten niet te veel op elkaars lip zitten, moeten niet te veel op elkaar (willen) lijken, willen ze voor zichzelf en de aarde vruchtbaar kunnen zijn. Leve het verschil!

In het bericht van Johannes tekent de Evangelist uit de mond van Jezus op: *Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.* (Joh. 14:9) Filippus, de leerling-apostel met de op-en-top Griekse naam vraagt naar de diepere eenheid der dingen. Maar Jezus antwoordt met een irritante oneliner. Dat weet Jezus ook, en daarom zegt Hij nog: *Geloof het van mij, of anders gelooft het vanwege zijn (de Vaders) werken.* De heilige Geest – door Jezus 'Trooster' genoemd – zal helpen die werken te herkennen, doordat zij mensen op een nieuwe, verrassende wijze met elkaar in contact brengt zodat leven en liefde gaat stromen.

*Dirk Neven*

---

## Aanzetten voor de gesprekken

1. De verhalen van Genesis en Handelingen schuren langs elkaar heen. In beide is sprake van een eenheidservaring, toch is er een verschil. Bespreek met elkaar de aard van de eenheid in beide verhalen, en probeer onder woorden te brengen waar beide verhalen in dit opzicht uit elkaar gaan.
  2. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem verstaan al de mensen van verschillende talen en dialecten de boodschap, omdat er wordt gesproken van de 'grote daden van God'. Kennelijk wordt daar een universele taal gesproken. Er is een taal die alle mensen verstaan: lachen, huilen, vrijen, schilderen, stil zijn, de manier waarop je loopt, of de wijze waarop je een kopje vasthoudt.... Overall hebben mensen honger en verlangen zij naar liefde en gezien worden. Jezus vraagt van de Zijnen dat de 'ekklesia' (de weggeroepen uit de 'verkeerde' wereld) een broedplaats wordt voor deze humaniteit ten behoeve van de hele aarde.  
Wat zou je zelf in deze geest willen en kunnen bijdragen aan de ekklesia van de Nicolaïkerk?  
Wat zijn jouw Pinkster-talenten die verbinding brengen?
  3. Er bestaat een keur aan prachtige Pinksterliederen in het liedboek. Sla de rubriek op, en bespreek welk lied jou (en waarom) het meeste doet.
- 

## Gebed bij de 50e dag van Pasen – Pinksteren

Barmhartige God,  
als mensen hier op aarde  
zien wij reikhalzend uit naar een kracht uit de hoge,  
een kracht uit de hemel,  
die ons buiten onszelf doet uitstijgen,  
die bezielt en vernieuwt,  
die uw aarde herschept van een woeste wildernis  
tot een akker van overvloed.  
Daarom roepen wij tot U, O God:  
waai met uw adem door heel ons bestaan,  
kom met uw vurigheid hier in ons midden,  
bezaai met uw woorden de grond van ons hart,  
opdat in ons leven uw schepping -  
die alle dingen nieuw maakt - aan de dag treedt,  
en groeit.  
Kom met uw Geest bij ons,  
schep ons opnieuw,  
voeg ons aaneen tot Uw Gemeente,  
tot hoorders van uw beloften,  
tot hoorders van uw vrede.

Amen