

## Het spoor gaat door, naar Pinksteren 2021 Nicolaikerk

Week : 19-25 april (4<sup>e</sup> zondag van Pasen)  
Thema : Een spoor van licht  
Weekthema : Herders  
Lezing : Johannes 10, 11-16

### Schets van het verhaal

---

Over herders gaat het zondag. Dat brengt ons bij de moeilijke taak van het uitleggen. We hebben een bijbel vol herders en nauwelijks nog een herder in onze tijd.

De eerste van wie verteld wordt dat hij herder was, is Abel. Hij was een herder en werd door zijn broer, die niet naar hem omkeek, gedood. Herders hebben de hele bijbel door een dubbelrol. Ze tellen nauwelijks mee en worden toch ten voorbeeld gesteld.

Jakob was ook een herder, en dan niet altijd zo'n betrouwbare.

En als je dan verder leest in de Schriften, zie je dat iedere grote leider in Israël als herder is begonnen. Mozes, die als prins werd opgevoed, moest eerst herder worden voor hij het volk kon leiden. Ook de eerste koningen, zowel Saul als David waren herders. Later komt er in de Schriften ook nog een profeet voor die schaapherder is. Amos heet hij. Een profeet die met zijn woorden de mensen opschrikt.

Samengevat kun je zeggen: herders zijn mensen op wie anderen soms neerkijken, maar die goed voor hun kudden kunnen zorgen. Daarom heeft Lukas herders nodig als getuigen van Jezus' geboorte.

Eigenlijk schildert heel Jezus' leven het beeld van zo'n herder: er wordt op Hem neergekeken, maar Hij zorgt voor de mensen en schrikt ze ook wakker.

Voor een goed verstaan van de perikoop moet eigenlijk heel Johannes 10 worden gelezen. Er staan twee beelden naast elkaar: dat van de deur en dat van de herder die door de deur binnenkomt. Beide beelden worden in een 'ik ben'-boodschap gebruikt. Ze maken duidelijk hoe de Eeuwige aanwezig is in Jezus' optreden. Met het fundamentele thema van afwijzing/aanvaarding van Jezus Messias en diens boodschap. Johannes verkondigt: Wie Jezus aanvaardt als herder, gaat redding en leven in overvloed tegemoet!

*Hans Koops*

---

### Aanzetten voor de gesprekken

1. Er zijn veel afbeeldingen van Jezus als goede herder bekend. Afbeeldingen die we kennen uit kinderbijbels of uit de kunst.  
Heb jij een bepaald beeld op je netvlies?
  2. Hoe kan 'herderschap' in deze tijd ingevuld kunnen worden?  
Voorbeelden?
  3. Dat herders niet altijd het beste voor hebben met schapen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, blijkt uit Ezechiël 34. Hoe kan dit hoofdstuk een spiegel zijn voor de samenleving van vandaag?
-

*Gebed*

U, Stem die ons roept  
en terecht brengt als een herder,

U, tegenstem die ons weerspreekt  
en terecht wijst als een góede herder,

laat ook vandaag van u horen  
in ons midden, in onze kring.

Beweeg ons ook nu tot nieuwe wegen  
met uw Messias mee,  
Hij, de afglans van wie U bent,  
Hij, zoon van David, onze hoeder.

(Sytze de Vries)