

Het spoor gaat door, naar Pinksteren 2021 Nicolaikerk

Week : 3-9 mei (6^e zondag van Pasen)
Thema : Een spoor van licht
Lezing : Johannes 15, 9-17

Schets van het verhaal

Zondag 9 mei is het de 6^e zondag van Pasen. Ook deze zondag heeft een naam: Rogate – Bidt!

De lezing van deze zondag is uit het evangelie volgens Johannes, Johannes 15: 9-17. Aan het einde lezen we intrigerende woorden: “Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.” Het zijn woorden die we nogal eens met een ongemakkelijk gevoel terzijde schuiven als ons naar de betekenis wordt gevraagd.

We zijn misschien teleurgesteld geraakt in het gebed. Het vertrouwen in God is erdoor verzwakt. Dit geldt voor persoonlijke gebeden, maar ook voor het gebed van de gemeente. Heeft bidden om vrede zin? Heeft het journaal ons niet murw gebeukt? Ervaren we de zondagse voorbeden op den duur niet als uitingen van onze goede, maar machteloze wil? Is het misschien beter het gebed te herdefiniëren als een soort meditatie? Een kwestie van anders gaan kijken naar dezelfde feiten? In Johannes 15 ligt alle nadruk op de band tussen God en ons. Het is een kwestie van liefde: niet zonder elkaar willen bestaan. Vorige week zondag hoorden we over “in Hem blijven.” Bovendien valt het woord “vriend”. Wij worden “vrienden” genoemd. Geen werknemers, sympathisanten of donateurs. Geen mensen die blindelings orders uitvoeren. De Heer wil vertrouwelijk en vriendschappelijk met ons omgaan. Wij worden betrokken bij wat Hem voor ogen staat, een visioen van hoop, een rijk van liefde in gerechtigheid. In het evangelie groeit de affiniteit met Hem, feeling voor wat Hem bezielt, sterker nog: gezamenlijke bezieling. Hij heeft ons “van zijn Geest gegeven” (1 Joh.4:13). Dat is het zinsverband waarin Jezus zegt: “Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.”

Hans Koops

Aanzetten voor de gesprekken

1. In de “schets van het verhaal” worden heel wat aarzelingen genoemd die mensen kunnen ervaren bij het bidden.
Herkent u deze aarzelingen?
 2. “Bidden is een manier van leven”.
Wat vindt u van deze uitspraak?
 3. Wat kan volgens u wel en wat niet in het gebed tot God worden gebracht?
-

Gebed

Bidden wij voor ons allen, wie we ook zijn;
wij die zo verlangen naar ware liefde
en verlangen zelf echt te beminnen;

dat we dit verlangen aan het licht laten brengen
en ons laten ontmoeten door de Eeuwige, die Liefde is.
Dat zijn Geest ons bezielt en meevoert op de weg die liefde is.

Bidden wij voor kerk en samenleving,
dat we elkaar in bescheidenheid en met trouw dienen,
tegen alle machtsstructuren in;
dat we bevrijd worden van alles wat ons scheidt van de liefde van God,
dt we verlangen naar de dag dat allen aanzitten
aan de tafel van onze Heer,
waaraan niemand een buitenstaander is
en iedereen geliefd. Amen.