



Utrecht/Odijk 16 december 2020

Dierbare gemeenteleden,

Wat zien we er telkens weer naar uit in de donkere dagen voor kerst: licht in de duisternis!
Dit jaar wel des te meer, nu corona ons al zo'n 10 maanden in de greep heeft.
We verlangen licht en hoop voor onze levens,
en verlichting van de maatregelen die ons sociale leven insnoeren,
zelfs zò dat het knelt, en het leven pijn doet.
En velen van ons zijn moe, heel moe.

En juist nu, in deze donkere tijd,
nu we snakken naar een glimp van licht aan het einde van de tunnel,
is van overheidswege afgekondigd dat van verlichting nog geen sprake kan zijn,
ja dat maatregelen eerder nog verder moeten worden opgevoerd
en wel tot een volledige lock-down.

Dit alles hakt er bij u en ook ons flink in.
We worden overmand door tegenstrijdige gevoelens:
neerslachtigheid, eenzaamheid, opstandigheid en berusting strijden om de voorrang.
En natuurlijk is er de zorg om dierbaren, van ons afhankelijk,
of met wie wij gewoon door de banden van het leven verbonden zijn.
Er wordt ons veel gevraagd, namelijk om het nog een tijdje verder vol te houden.

Nu hebben wij het voorrecht te leven met een enorm geschenk:
ons vertrouwen, d.w.z. ons geloof.
Dat maakt ons leven niet op voorhand lichter.
Wel wordt ons een perspectief geboden, op toekomst,
wàt ook de omstandigheden in het hier-en-nu mogen zijn,
juist als de nacht lang duurt.

Ooit dichtte de grote Duitse dichter Friedrich Hölderlin diepzinnig:
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!
(Waar echter gevaar is, groeit ook het reddende)

Voor vele generaties vòòr ons was de geboorte en het leven van het Christus-kind daarvan het levende, en tastbare bewijs.
Die hoop op redding en heling die van Hem uitging en uitgaat, heeft een hele beweging in het leven geroepen waar u en wij onderdeel van willen zijn, een samenzwering van hoop, die wij 'kerk' noemen.
Het is een geschenk om daar aan mee te mogen doen....
Want wat we nu met elkaar mogen delen is het diepe besef dat wat ons nu met de pandemie en de lock-down overkomt, het laatste niet is....

En juist nu besluit die zelfde kerk – althans onze PKN – ook in lock-down te gaan, en wenst dus gèèn gebruik te maken van het recht van vrijheid van godsdienst om toch kerkelijke vieringen te houden.
Hoe moeilijk ook, hoe graag we ook in kleine aantallen bij elkaar komen om advent- en kerstvieringen te houden, het is verstandig zo.
De kans op besmetting blijft reëel aanwezig.
Daarnaast wordt nu breeduit een signaal uitgezonden dat de kerk naast mensen wil staan in de brede samenleving, zoals Jezus zelf dat heeft willen doen, toen hij, uit solidariteit met allen, òòk afdaalde en zich liet dopen in de Jordaan.

Hopelijk zijn het nu voor ons allen de laatste loodjes!
Laten we blijven omzien naar elkaar,
in het bijzonder naar hen van wie wij zien en horen dat zij het zwaar hebben.
Laten we elkaar in onze angst, in onze eenzaamheid en zorgen zien,
en laten we het ook gezien doen worden door de Eeuwige, in onze gebeden.

Als predikanten willen wij er graag voor u zijn.
Hieronder vindt u onze gegevens voor als u ons wilt spreken. Schroomt u niet!

ds. Hans Koops – 030 274 50 36
ds. Dirk Neven – 030 254 6656

*Wij wensen u en de uwen straks een liefdevol en gezegend kerstfeest.
In de Liefde van Christus
ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven*