

Veertigdagentijdproject 2021 Nicolaikerk

Week : 17-21 februari (1^e zondag in de Veertigdagentijd)
Thema : Een spoor van licht
Weekthema : Gods koningschap is nabijgekomen
Lezing : Marcus 1:9-15 (Verzoeking in de woestijn)

Schets van het verhaal

Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd gaat het altijd over de verzoeking in de woestijn. Dit jaar lezen we het verhaal volgens Marcus. Bijzonder bij Marcus is dat Jezus' doop en zijn beproeving in de woestijn in één adem worden genoemd. Ook wordt duidelijk dat Jezus na die woestijnervaring direct aan zijn zending begint. Hij is er gesterkt uitgekomen, en al in de beproeving ontvangt Hij kracht: "engelen dienden Hem. Jezus neemt het werk van de gevangene Johannes over. Het werk voor Gods koninkrijk zal doorgaan: "het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer."

Opvallend is verder dat Marcus als enige evangelist vermeldt dat Jezus tussen de wilde dieren verbleef. Heel het aardse leven is immers het toneel van zijn optreden.

De vaste psalm van deze zondag is Psalm 25. Dit lied bezingt de innerlijke kracht van de mens die ernst wil maken met het gaan van de wegen van de Heer. Een sterk motto nu we zelf aan een (woestijn)tocht van veertig dagen beginnen: "Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan"(Psalm 25:4).

Hans Koops
