

Veertigdagentijdproject 2021 Nicolaikerk

Week : 1-7 maart (3^e zondag in de Veertigdagentijd)
Thema : Een spoor van licht
Weekthema : De ware tempel niet van steen
Lezing : Johannes 2: 13-22 (Jezus in de tempel)

Schets van het verhaal

Staat het verhaal van de tempelreiniging bij Matteüs, Marcus en Lucas aan het eind, ingekaderd in het verhaal van de arrestatie, bij Johannes staat het vrijwel aan het begin, na het verhaal over de bruiloft te Kana.

De evangelist doet dit niet zomaar. De twee verhalen vormen elkaars spiegelbeeld, tegenpool, welk woord je er ook voor wilt gebruiken. De bruiloft, teken van het verbond van de Eeuwige met zijn volk, de overvloedige wijn van het land, wordt zichtbaar in Galilea, in dat deel van het land waar mensen qua godsdienstigheid niet meetellen en een inferieur deel van het volk vormden.

Nee, dan die van Jeruzalem, van de tempel, de Judeeërs. Voor alle duidelijkheid: de tegenstelling is niet tussen Jezus en de Joden, maar tussen Galileeërs en Judeeërs. Tussen degenen die in de ogen van mensen er niet toe doen, en degenen die zichzelf alle vormen van voortreffelijkheid aangemeten hebben. Zo er een tegenstelling is, dan is het een tegenstelling binnen het Joodse volk.

De Veertigdagentijd is de periode om "gehannes" achter te laten. De leerlingen zullen dat echter pas achteraf zo kunnen zien. Dat is ook een van de uitdagingen van deze lezing. We kennen de afloop, weten dat met de tempelreiniging het begin van Jezus' einde inzet, en tegelijk blijft het een aanstootgevend verhaal. Al die goede bedoelingen met al die offers omvergekegeld?

Hans Koops

Opvallend in de tekstbespreking van deze week is de opmerking over de Veertigdagentijd, dat het een periode is van 'gehannes achter je laten' en dat de leerlingen dat pas achteraf zo kunnen zien'.

Daarnaast is er ook het thema 'heilige verontwaardiging', waarover in Trouw onderstaand relevant artikel te vinden was onlangs:

<https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-samenleving-heeft-kritische-profeten-nodig~b6bd6228/>

Challenge

Maak een keuze tussen de hieronder beschreven twee challenges:

1. Bespreek het schilderij van El Greco (1541-1614) over de reiniging van de tempel (National Gallery Londen) in de bijlage. Hij maakte er maar liefst vier versies van. Het

onderwerp was geliefd, omdat het de menselijke hebzucht verbeelde. Bovendien werd de scene als allegorie gezien voor de reformatie en de contrareformatie. Er zijn grote verschillen tussen het rechter- en linker gedeelte van het doek. Bespreek de verschillen links-rechts met elkaar. Waar herken je jezelf in? Welke vorm van hebzucht herken je of stoor je je aan, verontwaardig je je over en wil je met elkaar bespreken? Hoe is de hebzucht zichtbaar en hoe zou je hebzucht op een positieve manier kunnen inzetten? (Zie ook Jesaja 60 1-3, hieronder)

Bespiegelende tekst bij bovenstaande:

NLB 1001: *De wijze woorden en het groot vertoon. "Deze wereld omgekeerd"*.

De titel geeft kort en krachtig aan waar de woorden over gaan. De eerste strofe verhaalt dat alle uiterlijk vertoon er niet toe doet. De ogen van de sterken worden beschaamd door die in zwakheid woont. Het woord van God wil deze wereld omgekeerd: geen honger en dorst, geen vluchtelingen, alleen mensen met een toekomst (strofe 2). Dat woord heet in de derde strofe "droom" – maar dan in de betekenis van een visioen, waarin een nieuwe wereld van vrede en recht zichtbaar wordt.

2. Maak een meditatieve wandeling (bijv met iemand uit de kring) en bespreek met jezelf of elkaar het volgende: Welke hebzucht heb je zelf last van of over welke zaken verontwaardig je jezelf?

Wat is uiterlijk vertoon en waarom is dit voor de ene persoon zo belangrijk en voor iemand anders helemaal niet. Waarom hebben we uiterlijk vertoon nodig; om te schitteren?

Zie ook Jesaja 60: 1-3: Want over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. (Jesaja 60:1-3). Je kunt hierin lezen dat je Zijn liefde mag beantwoorden en mag opstaan om zelf te schitteren. Wat is nou een goede balans om te schitteren? Doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt?

Vastensuggestie voor deze week

Schrijf iedere dag aan iemand een persoonlijk bericht en bemoedig hem of haar. Morgen weer iemand anders. Neem op deze dag ook de tijd om voor deze persoon te bidden of een kaarsje te branden. En dank God dat er mensen zijn die voor jou bidden en/of je het goede wensen.