

## **Verbinding**

Een stevige handdruk, een aanraking  
Een blik in andermans ogen  
Dansende woorden  
Laat de ziel zich zien?

Woord, beeld en tast: ruimte die zich vergroot  
Ruimte om te leven, Vrijheid in gebondenheid

---

Verbinding ziet er uit als een park vol mensen in de zon  
Het klinkt als de samenklank van de cantorij  
Het smaakt naar een agapemaaltijd  
Het voelt als een knuffel van mijn dochters  
Het doet mij voelen dat ik leef

---

Wet en profeten  
Woorden worden verheerlijkt  
Licht straalt op mensen

---

Zichtbaar is hetgeen wat ik wil zien  
Hoorbaar is hetgeen wat ik voel  
De pijn, het verdriet, het geluk, dat ik niet altijd overzie  
Soms is dat een warboel  
Toch is dan de rust in mijn leven  
Om mij iedere keer opnieuw te begeven  
Op de paden van het geloof  
Dat mij kracht geeft en mijn leven vergroot.

---

**Verbinding** is omzien naar elkaar  
**en** dit jaar....na jaar  
Niet **alleen** in gedachte  
zoals je zou / kunt verwachten.  
**Kijk** oog en oog  
**omhoog**  
**Maar** ook om je heen  
dan ben je **niet alleen**

---

## Verbinding

Ik voel het wanneer ik wandel of fiets in zon, wind en natuur.  
Ik ruik het wanneer de verjaardagstaart in de oven heerlijk ruikt, als ik op bezoek kom.  
Ik hoor het, wanneer het vele drukke verkeer langsraast.  
Ik proef het als ik brood en wijn krijg en doorgeef.  
Zoveel verbindingen tussen de wereld, God en de mensen.....  
Die tussen mensen vraagt nieuwe vormen.  
Ik zie het in alle nieuwe ideeën waarover de media ons vertellen.

---

Ik zie je niet, ik hoor je niet.  
Jouw geur is een herinnering.  
Je appeltaart kan ik niet proeven  
en ik voel geen hand op mijn schouder.  
Toch weet ik dat je er bent ....  
het zesde zintuig?

---

## Verbinding

Het ziet eruit als helder water  
Het klinkt als rinkelende glazen  
Het smaakt naar een met zorg bereide maaltijd  
Het voelt als soepel deeg  
Het geeft mij inspiratie

---

## Verbinding

- voelt als een arm om je heen  
- oogt als een brug over een wilde rivier  
- klinkt als het aankoppelen van een treinwagon  
- smaakt naar meer....  
Verbinding geeft houvast...!.

---

Verbinding is er als ik je kan zien zoals je bent  
Het klinkt als luisteren naar een nieuw couplet  
Het smaakt naar meer, naar verslavende snoepjes  
Het voelt als een legostukje dat past  
Ik ruik de naderende lente  
Het maakt me telkens een stukje meer heel

---

De berg spant mijn kuiten  
Tenten rustend op mijn rug.

Verblindend licht  
doet mij horen

Woorden door de tijd begrepen.  
ontkennen, bekennen

Ledematen zoeken,  
houvast  
in tijdloze overgave.

Ik was  
Wij zijn.

-----

## **Pasen**

spartelend in het schepnet  
-word ik weer geboren? –

als een vachtje om me heen  
raak ik al dat licht aan

wier warme handen hebben me  
gevangen, ze waren er altijd

aarzelend laat ik ze dan  
nu hun eigen gang maar gaan