

## **Adventsproject 'Geef licht door'**

We weten waarop we wachten. We weten waarop het zal uitlopen.

Er komt een kind en voor dat kind is geen plaats in deze wereld. Voor hem geen gelikt kinderkamertje. En we weten van mensen die er totaal niet op zitten te wachten, dat de glorie van de Heer hen omstraalt. Daar schrikken ze van. Zij horen over een vreugde voor heel de gemeenschap. En ze horen dat dat kind voor wie geen plaats is, een bevrijder-en-redder, de Christus, de Heer is. Ga hem zoeken, wordt hun gezegd, maar dan moet je wel zijn waar je hem niet verwacht.

We kennen dat ruige en ongepaste verhaal en weten wat eraan vooraf gaat. We gaan ons de komende weken voorbereiden om dat verhaal opnieuw te horen. Je hoop zetten op een kind dat er niet bij mag horen, zet je leven op scherp. We zullen teksten te horen krijgen die vragen om onszelf te onderzoeken.

Dat is een andere weg dan van je af te wijzen. Die bevrijder-en-redder ontmaskert ons, maar doet dat in het licht van zijn liefde zonder ons de grond in te boren. Dat is zo gek nog niet in een wereld waarin choqueren en schelden leegte overdekt.

We mogen in dat licht leven. 'In uw licht zien we het licht', is een dichtregel uit de psalmen. We worden opgeroepen dat licht door te geven.

We willen die oproep dit jaar oppakken door in wijkkringen de teksten die de zondag daarop gelezen gaan worden vast samen te overwegen, maar ook door met elkaar en voor anderen activiteiten te ondernemen. We hebben daar in de Veertigdagentijd goede ervaringen mee opgedaan. De teksten krijgen meer betekenis, de zondagen worden bewuster beleefd, de deelnemers leren elkaar beter kennen.

We gaan ervan uit dat vanwege de coronamaatregelen de gesprekken voorlopig online zullen plaatsvinden. Al zijn er wellicht creatieve manieren te bedenken om elkaar toch fysiek te kunnen ontmoeten.

U kunt zich voor deelname opgeven bij [Anne-Marie](#) of [Cootje](#). Als u eerder deelgenomen hebt aan een kring kunt u een uitnodiging verwachten om mee te doen.

*Arthur Hegger*